

BEGINSELVERKLARING OF BELIJDENISGESCHRIFT



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

WAT ZIJN BELIJDENISGESCHRIFTEN?

Na de kerkhervorming (1517) kregen alle kerken hun eigen belijdenisgeschriften.

De Rooms-Katholieke kerk kreeg in 1566 de Catechismus van Rome.

De synode van Dordrecht (1618-1619) stelde 'drie Formulieren van Enigheid' vast:

- de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)
- de Heidelbergse Catechismus (1563)
- de Dordtse leerregels (1619)

De gedachte hierachter is deze:

De kerk is een vergadering van gelovigen.

Wie gelovig is onderschrijft de door de kerk opgestelde leer, die terug te vinden is in de belijdenisgeschriften.

De eenheid werd bepaald door de belijdenisgeschriften. Daarom werden ze 'Formulieren van Enigheid' genoemd. Wie niet recht in de leer was werd uit de kerk verwijderd.

Nog in de vorige eeuw (in 1926, in 1944 en in 1967) werden knopen doorgehakt omdat er niet langer overeenstemming was in belijden.

Zo ontstonden er nieuwe kerken:

de Gereformeerde kerken in hersteld verband, de Gereformeerde kerken onderhoudend artikel 31 (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde kerken.

Vrije Evangelische Gemeenten hebben dit confessionele standpunt van de hand gewezen.

Zij kozen voor een Beginselverklaring.

WAT IS EEN BEGINSELVERKLARING?

Onze beginselen zijn in 1881 en in 1885 door de verbonden gemeenten in Franeker vastgesteld en in 1888 nog van enkele kanttekeningen voorzien.

We staan daarmee in een ruimhartige traditie.

Een Beginselverklaring wil namelijk geen vastgestelde geloofsleer zijn waarin gemeenten of gemeenteleden hun eenheid belijden.

Het zijn meer uitgangspunten die ze duiden.

Ze geven een lijn aan waarlangs het geloven en leven van de gemeenten en de gemeenteleden zich wil ontwikkelen.

Beginselen zijn daarom richtinggevend.

Onze eenheid belijden we niet in woorden, niet in een geschrift, maar in onze verbondenheid met de levende Here Jezus Christus.

Niet een bepaalde leer,

Niet bepaalde voormannen,

Niet een gedachte over de ware kerk,

Niet een bepaalde visie op de Bijbel

is onder ons de norm.

Alleen de levende Heer!



WAT IS HET VERSCHIL?

In de gemeente van de levende Heer gaat het nooit om waarheden maar om Jezus Christus die de Waarheid is. Hij is de norm en de kritische instantie van alles wat wij belijden. Wat niet uit Hem is houdt geen stand en hoeft niet te blijven. Vrije Evangelische Gemeenten zijn geen belijdeniskerken met afgeronde leersystemen. Het zijn belijdende gemeenten, die gehoorzaam aan Gods Woord willen zijn.

Dat stelt gemeenten voor de actuele uitdaging hoe het 'Heer zijn' van Jezus Christus concreet wordt in het persoonlijke en gemeentelijke leven. Wij gaan voort met belijden en weten dat in de gemeenten ruimte moet zijn *'om bij de oude schat nieuwe dingen te voegen die men vroeger niet kende of niet beleed'*.

Dat maakt de gemeenten open naar de bijbel enerzijds en open naar de samenleving anderzijds.



In het logo van de Bond staat ICHTHUS (Jezus Christus, Gods Zoon, Redder) centraal en is er een dominante plek voor de wijnstok. De ware wijnstok wil Jezus voor ons zijn.

1881 EN 1912

Nu vooral niet denken dat er geen gevaar loert. Ook in Vrije Evangelische kring ging het bijna mis in 1912. In dat jaar ging niet alleen de Titanic ten onder, ook de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kwam in zwaar weer terecht.



Als gevolg van een geschrift uit Amerikaans fundamentalistische kringen stelden twee predikanten een belijdenisgeschrift op: *'wat geloven en belijden wij'*. De Beginselen werden ingewisseld voor een statische afgeronde leer. Het sprak sommige gemeenten aan en heeft hen van de andere gemeenten verwijderd en in de richting van een belijdeniskerk gestuurd. Dit geschrift heeft nadien gewerkt als een splijtzwam en als een bron van verdachtmaking en verdeeldheid. De gevolgen werken hier en daar nog steeds door.

Gelukkig tekenen de predikanten en voorgangers nu een verklaring die verwijst naar de Beginselen van de Bond, niet naar het geschrift van 1912.

RISICO NU

Het risico dat een gemeente van kleur verschiet omdat ze principieel een andere koers gaat varen is ook nu aanwezig.

In veel kerken en gemeenten is er regelmatig 'gedoe'. Vaak zijn standpunten en zienswijzen hiervan de oorzaak en werken die als aanleiding tot verdeeldheid

Daarom verscheen in onze gemeente enkele jaren geleden het boekje 'pas op dat z'oe niet verleidt'.

Met alle instroom van mensen en met alles wat er in de (kerkelijke) wereld gebeurt, is het ook voor onze gemeente anno NU zaak om onszelf te zijn en te blijven.

