

# ZORG VOOR ELKAAR



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

## ZORG VOOR ELKAAR

Mensen worden in de bijbel met schapen vergeleken. En de gemeente van Jezus met een kudde.

Wie is eigenlijk de herder?

De Heer is mijn Herder  
Hij waakt voor mijn ziel.....

Dat zijn mooie woorden uit een overbekend gezang. En de kinderen zingen er ook een liedje van:

Jezus is de Goede Herder.  
Jezus, Hij is overal.  
En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de Goede Herder,  
Hij vergeet zijn schapjes niet.

Nu is het zó, dat de Goede Herder ons bij zijn Herderschap over de gemeente betreft.

Jezus zei immers tegen Petrus:

Als je van Mij houdt....  
zorg dan goed voor mijn schapen  
(gemeente).

Dat proberen we ook zo goed mogelijk te doen, voor elkaar en voor anderen zorgen. Maar hoe doen we dat?

We willen het graag aan jullie vertellen.

## EEN TAAK VOOR ONS ALLEMAAL

De zorg voor de kudde van God is niet aan één mens of aan een bepaald groepje mensen uitbesteed.

We worden opgeroepen om allemaal om te zien naar elkaar.

In het bijzonder naar mensen die het moeilijk hebben. Maar ook als er vreugde is mag dat gedeeld worden,

**want gedeelde vreugd is  
dubbele vreugd  
en gedeelde smart is halve  
smart.**

Daarom noemen we namen tijdens de kerkdienst.

We kunnen ook de gemeentebrief meenemen uit de hal van de kerk, met daarop een lijstje met namen en adressen.

En we komen een heleboel aan de weet via het maandblad. Zo kunnen we voor elkaar bidden, een kaartje sturen of op een andere manier laten weten dat we aan elkaar denken.

## EN WAT DOEN DE OUDERLINGEN?

Onze gemeente is opgedeeld in tien geografischewijken. Elke wijk heeft een eigen wijkouderling.

De wijkouderling bezoekt in principe alle

mensen/adressen circa één keer per (anderhalf)jaar.

Rondom bijzondere omstandigheden kan dat misschien wel vaker gebeuren.

Iedereen kan zijn eigen wijkouderling ook zelfom een (huis)bezoek vragen.

Er kunnen dingen gebeuren, die een ander niet weet maar waarover je wel graag wilt praten.

De wijkouderling heeft een zwijgplicht, zodat alles wat u vertrouwelijk deelt met hem/haar ook tussen jullie blijft.

Hij/ zij rapporteren niet aan de kerkenraad wat er gezegd is tijdens het huisbezoek.

Maar soms heb je aan één gesprekje niet genoeg.

Zeker bij het ouder worden of bij een chronische ziekte kan dat het geval zijn.

Moet je dan weer een heel jaar wachten?

### **DE PASTORALE MEDEWERKER**

We hebben in onze gemeente ook pastorale medewerkers (PM), die de ouderlingen in de verschillende wijken ondersteunen in het bezoekwerk.

Zij krijgen elk een aantal adressen en bezoeken deze mensen meerdere keren per jaar.

Iemand kan zelf aan de wijkouderling om meerbezoek vragen.

Soms wordt er ook door de ouderling aan de mensen gevraagd of ze meer bezoek op prijs stellen.

Ook deze PM-ers hebben een zwijgplicht.

### **HET JEUGD- EN JONGERENWERK**

Ten behoeve van onze jonge mensen zijn er een aantal jonge leden die contact met ze houden.

Het blijkt voor onze jongeren lang niet eenvoudig te zijn om het draadje met God, het geloof en de kerk vast te houden.

Daarom doen wij er alles aan om hén vast te houden, mede uit naam van de Goede Herder.

Het Basementcafé op zaterdagavond is een ontmoetingsplek voor onze jongeren en een belangrijk werkterrein van het Jeugd- en Jongerenwerk (JJW)

Onze JJW-ers....

Leven met de jongeren mee.

Zoeken contact.

Nodigen zo nu en dan uit voor activiteiten.

Zijn beschikbaar voor een gesprek.

Een belangrijke taak, waarbij ze over veel incasservermogen moeten beschikken.

Het gaat om de leeftijdsgroep van 12 t/m ± 20 jaar.

De JJW-ers spreken onderling af met wie ze uit deze groep contact houden.

De JJW-ers werken heel nauw samen met de jeugdouderling 12+

De wijkouderling, de pastorale medewerkers en de JJW-ers vormen samen een pastoraal wijkteam. Ze spreken elkaar regelmatig.

Wie verhuist, komt automatisch terecht bij de zorg van een andere wijkouderling of pastoraal medewerker.

We hopen dat deze informatie u meer inzicht geeft over de ZORG VOOR ELKAAR zoals die is opgezet binnen de Vrije Evangelische Gemeente Kruiskerk - Heerde

