

Missionaire kerk zijn

Van oudsher zit 'het missionaire' in het DNA van Vrije Evangelische Gemeenten. Het is zelfs in het midden van de 19^e eeuw een van de redenen geweest om, naast de bestaande kerken, een nieuwe beweging te starten. Die beweging heeft onder andere zijn weerslag gekregen in het ontstaan van de Vrije Evangelische Gemeenten. En het zit ook in óns fundament, als VEG Heerde. Het inspireert ons ook vandaag nog in onze manier van kerk zijn.



Wat bedoelen we dan met missionaire kerk zijn?

De gemeente van Christus is 'kerk met een missie'. Ze bestaat niet voor zichzelf. Ze is er om de handen en voeten te zijn van Christus, de Heer van de gemeente. Zoals Christus met de boodschap van God de wereld in ging, zo gaat vandaag de dag de gemeente van Christus de wereld in.

Christenen zijn mensen die getuigend geloven.

Het gaat niet alleen om de kerk die samenkomt op zondag. Het gaat vooral om het leven van de gemeenteleden in hun alledaagse leven en werk. Missionaire gemeente is dus: kerk zijn namens Christus in de wereld om ons heen. We zijn door Jezus geroepen om ons geloof op een open manier te beleven en te delen met anderen. In én buiten de kerk. (Math. 4 en Math. 28). Zo kunnen mensen die niet geloven Jezus en de boodschap van God leren kennen. Een boodschap die je leven zin geeft en je helpt om je leven met plezier en enthousiasme te leven.

Waarom doe je dat?

Het doel van Missionaire gemeente zijn is om anderen in contact te brengen met het evangelie van waaruit we leven. Mensen die niet (of niet meer) geloven krijgen zo de kans om God en de Bijbel (opnieuw) te leren kennen. Ze worden gevraagd om in hun leven de woorden van Jezus te vertrouwen en toe te passen. Dat is een relatie die je met elkaar aangaat. Daarin is oprechte belangstelling, betrokkenheid en

waardering voor de ander in al zijn verscheidenheid enorm belangrijk. Al doende leer je van en met elkaar. Niet om te overtuigen en al helemaal niet om het evangelie op te dringen. Het vraagt fijngevoeligheid en openheid om het verhaal van mensen te verbinden met het verhaal van God.

Desnoods met woorden.

Dat is een bekende uitspraak van Franciscus van Assisi (die van de dieren, u kent hem vast). Franciscus was van het praktische geloofsleven; door te doen, getuig je van je geloof. En als het moet, kun je daar ook woorden bij gebruiken. Geen gepreek of een hoop gepraat, maar gewoon lekker praktisch. Dat is wel een mooie balans. Want met alleen maar doen, heb je een

soort 'sociale ethiek'. Het is goed om goed te doen, maar er is meer. Er is een



reden en basis waarom we leven zoals we leven. We weten dat we leven in relatie tot

God, onze Schepper. Die bronvermelding mag er zo nu en dan best bij.

Die praktische insteek vinden we in onze gemeente op verschillende manieren terug. Dat kan een actie zijn voor Lesbos, een open tafel waar je mensen uitnodigt mee te eten, een mannen- of vrouwenspecial in de 40 dagentijd, of gewoon je contact op de voetbalclub, je werk, met vrienden. Het kan ook door kerkproeverij of door speciale kerkdiensten zoals met Kerst, Hemelvaart en door het jaar heen. Je mag daarin ook ontdekken wat bij jou past om getuigende te geloven. Dat is ook voor iedereen weer verschillend.

WIU - Werk in Uitvoering:

De WIU is een werkgroep in onze kerk die extra aandacht heeft voor de missionaire wortels en opdracht. De WIU doet het niet 'namens iedereen' maar stimuleert juist de gemeente. De WIU ontwikkelt visie, stimuleert de missionaire houding (gastvrijheid, rekening houden met gasten, leren spreken over ons geloof, etc.) en zet éénmalige of langdurige missionaire projecten op. Dat doen we, zodat de gemeenteleden kans krijgen hun geloof

praktisch vorm te geven. Dat doen we door speciale diensten, de openluchtdienst met Hemelvaart en door de goede doelen Kerstmarkt in het dorp, waar het Bijbelse geboorteverhaal van Jezus klinkt in vele talen.

Binnen de WIU is de missionaire opdracht sterk verbonden met de diaconale opdracht. Zo blijft geloof praktisch en dicht bij het dagelijks leven. De WIU richt zich daarnaast ook op het internationaal missionaire werk. Dat gebeurt meestal in het verband van de bond van Vrije Evangelische Gemeenten (via de Stichting voor Zending en Diaconaat – SZD). Maar dat doen we ook door een project in Angola langdurig te ondersteunen, te collecteren of goederen in te zamelen voor organisaties met een missionaire of diaconale doelstellingen, de steun aan broeders en zusters die vervolgd worden, het ondersteunen van schuldhelpmaatjes en nog veel meer. Gemeenteleden zijn direct bij deze projecten betrokken. Zo helpen we één op één. Getuigend geloven over de grenzen van onze eigen gemeente en eigen woonplaats heen.

Gemeente met een MISSIE



Pastorale Handreiking 34