

# HEILIGE GEEST



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

## DE HEILIGE GEEST IN HET OUDE TESTAMENT

Diverse teksten en gedeelten in het Oude Testament noemen of beloven de Heilige Geest. Bij de profeet Ezechiël (H.37) lezen we, dat de Geest in de harten zal wonen en machtige dingen zal doen. Het volk Israël (dorre doodsbeenderen) zal levend worden.

De profeet Joël spreekt over de Pinkstergeest: zonen en dochters, ouderen en jongeren zullen delen in de volle zegen.

Toch speelt de Heilige Geest al in Genesis een rol en is Hij er, zwevend boven het water (Gen.1:2). Het is de Geest die het volk door de woestijn leidt (Jes.63:11) en onderwijst (Neh.9:20).

De Geest rust op Eldad en Medad (Num.11:26) en koning Saul krijgt er mee te maken (1. Sam. 10:6). Hij spreekt tot mensen (2 Sam.23:2). David bidt vurig of de Heilige Geest niet weggenomen wordt (Ps.51:13). Rechters die door God geroepen worden, zijn met Zijn Geest beziel (Re.3:10).

Gods Heilige Geest is in het Oude Testament krachtig werkzaam en laat zich zien en doet van zich horen.

Diverse uitdrukkingen doen eerder denken aan een kracht dan aan een goddelijke Persoon. Gaandeweg zien we dat de Heilige Geest meer en meer 'persoonlijke' trekken krijgt. Dat is vooral bij de profeten. Jesaja verbindt de nieuwe toekomst aan de dienaar van de Heer.

*"hier is mijn dienaar, Hem zal ik steunen, Hij is mijn uitverkorene, in Hem vind ik vreugde, Ik heb Hem met mijn Geest vervuld"* (Jes.42:1)

## DE HEILIGE GEEST IN HET NIEUWE TESTAMENT

Hoewel het Nieuwe Testament begint met de evangeliën, is dat nog niet het begin van een nieuwe tijd.

We lezen wel over Johannes de Doper, die voor zijn specifieke opdracht vervuld wordt met de Heilige Geest van de moederschoot af.

Elisabeth en Zacharias worden door de Geest in staat gesteld te profeteren, terwijl Simeon door de Heilige Geest geleid naar de tempel kwam.

In de evangeliën neemt Jezus uiteraard een bijzondere plaats in, ook als het gaat om het werk van de Geest. Alles wat Jezus doet, is door de kracht van de Geest: wonderen, genezingen, duivel-uitdrijvingen.

De Heilige Geest is ook de bewerker van nieuw leven. Hij is als een fontein van levend water, waar elke dorst gelest wordt (Jh. 4:14).

De Heilige Geest gaat uit van de Vader en woont in de harten van de gelovigen en zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Jh. 14: 15 en 16).

Vlak voor de hemelvaart zegt Jezus:

*"Ontvangt de Heilige Geest".*

De Geest wordt uitgestort over alle gelovigen (Ha.2) De periode die daarop volgt en die Handelingen beschrijft, laat zien hoe de Geest van God vernieuwend werk doet.

## DE GAVEN VAN DE (HEILIGE) GEEST



De reeks gaven van de Geest is gebaseerd op Jesaja 11:2-3: *wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht, vreze des Heren.*

De gaven van de Geest zijn bijzondere vermogens die de Heilige Geest geeft.

De lijst van geestelijke gaven in 1 Kor. 12:8-10 noemt: *wijsheid, kennis, geloof, genezen, wonderen verrichten, profeteren, geestelijk onderscheidingsvermogen, klanktaal en het uitleggen van klanktaal.*

De Heilige Geest verdeelt de gaven van de Geest zoals Hij wil (1 Kor. 12:7-11).

We kunnen onze gave ontdekken, we kunnen de potentieel aanwezige gave ontwikkelen en we mogen om gaven van de Geest bidden

De gaven van de Geest werken onderling samen als een lichaam. Lees: 1 Kor. 12.



## DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST



Bij de 'vrucht van de Geest' worden negen zichtbare eigenschappen noemt, die je bij gelovige mensen aantreft.

Volgens Gal. 5:22-23 zijn dat: ***liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.***

Dit zijn geen individuele 'vruchten' waaruit we zomaar kunnen kiezen. De vrucht van de Geest (enkelvoud) brengt meervoudige 'vrucht' voort. Tegenover de vrucht van de Geest staat een leven zoals we dat zelf willen.

*'Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.'*

*(Gal. 5, vers 19 – 21)*

*'Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.'* (Ro. 8, vers 14)

## DE GEMEENTE EN DE HEILIGE GEEST

De christelijke kerk (gemeente) is niet gesticht, maar voortgekomen uit het werk van de Heilige Geest.

Door de Geest geraakte mensen zochten elkaar op en vormden een gemeenschap.

Waar twee of drie mensen in Gods Naam bijeen zijn, daar wil Hij aanwezig zijn.



Daarom vieren we op de feestdag van de uitstorting van de Heilige Geest – Pinksteren – de verjaardag van de gemeente.

In onze Vrije Evangelische Gemeente in Heerde is er die dag gelegenheid om in het openbaar belijdenis te doen van het geloof.

In de gemeente maken we dankbaar gebruik van de gaven die Gods Geest aan mensen geeft en staan we open voor de vrucht van Gods Geest.



**KRUISKERK**  
Vrije Evangelische Gemeente Heerde