

PASTORALE ZORG



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

Pastorale handreiking 32

DE PASTOR EN DE PASTORANTEN



Het woord pastor betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. Het is een term die voornamelijk gebruikt wordt in de christelijke gemeente. Begrijpelijk, want het beeld van een herder en een kudde (schapen) komen we in de bijbel tegen. Daarin wordt het volk van Israël en ook de christelijke gemeente meermalen vergeleken met een kudde schapen.

Het beeld is bedoeld, om aan te geven hoe God zorgt voor mensen.

Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over de mensen die Hem volgden, want Hij zag hen als schapen die geen herder hebben. Dat wilde Hij nu Zelf zijn, nl. de Goede Herder, Die Zijn leven stelt voor de schapen, om hen door dit leven heen te brengen en helpen, maar hen ook voor te redden.

God roept mensen om in navolging van deze Goede Herder, in Zijn Naam ook herder -pastor- te zijn en te zorgen voor de pastoranten. Er is ook de zorg het elkaar: elkaar verder dragen.

DE BIJBEL IN DE PASTORALE ZORG

De bijbel kan een bijzondere rol vervullen in de pastorale zorg. Niet alleen door een bezoek af te sluiten met het lezen van een Bijbelgedeelte, maar omdat het in de Bijbelverhalen vaak over pastorale situaties gaat. Het roept herkenning op en het kan een (uit)weg wijzen.

Zo kan de Bijbel ook spontaan ter sprake komen in het gesprek. Soms expliciet, maar vaak ook impliciet.



Een mooi voorbeeld geeft het verhaal van de Emmaüsgangers in Lucas 24. Jezus loopt met twee mensen in verdrietige omstandigheden mee en al pratende komt de Bijbel ter sprake. Het eigen verhaal van de mensen en hun verdriet doen daarin volop mee.

Zo mogen mensen die pastorale zorg verlenen in het licht van de bijbel, een tijdlang met mensen meelopen en naar hen luisteren en soms de Bijbel in het gesprek inbrengen.

Hoe heilzaam zo'n 'wandeling' en zo'n 'gesprek' kunnen zijn, laat dát verhaal zien. Het kan ertoe leiden dat mensen Jezus zelf in hun huis uitnodigen en ze er achter komen dat Hij al heel lang met hun oploopt en in gesprek is.

PASTORALE ZORG IN DE GEMEENTE

We vinden in Ezechiël 34 vers 15 en 16 een soort taakomschrijving voor een herder: schapen weiden en ze een rustplaats geven; het verlorene zoeken en het afgedwaalde terugbrengen;

het gewonde verbinden en de zieke versterken.

Je zou die beelden als volgt naar de pastor kunnen overbrengen:

Mensen brengen daar waar (geestelijk) voedsel vanuit Gods Woord te vinden is en hen dat voedsel aanreiken, bijv. in de kerkdiensten of in kringen waarin mensen samenkomen. Maar ook in persoonlijke gesprekken bij hen thuis of op een andere plaats van ontmoeting.

Pastorale zorg is ook: wijzen op plekken om uit te rusten en bij te komen, nieuwe kracht op te doen.

Het heeft ook in zich het veilig voelen en het er bij horen;

Mensen die dreigen af te haken of op dwaalsporen terecht komen opzoeken om ze terug te brengen bij de anderen en bij God. Hier kun je ook denken aan het opzoeken van mensen die vreemd zijn aan de Bijbelse boodschap of daarvan vervreemd zijn geraakt. Oog en oor hebben voor mensen die een crisis meemaken, hetzij dat ze verwond worden door omstandigheden waarin ze terechtkomen of dat ze getroffen worden door ziekte (lichamelijk of psychisch) of dat ouderdom hen verzwakt. De pastor kan luisteren en helpen met woorden en daadwerkelijk hulp bieden of organiseren.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Pastorale zorg vraagt een liefdevol en oplettend oog en een open, luisterend oor voor mensen in de gemeente en daarbuiten. Belangrijk is: een warm, kloppend hart hebben voor mensen. Bij dit alles is het nodig om vertrouwd te zijn met Gods Woord en vanuit een persoonlijke, levende relatie met God deze taken uit te kunnen voeren.

De predikant heeft als herder en leraar van de gemeente de kerntaak van 'pastorale zorg'. Naast het persoonlijke pastoraat aan individuele gemeenteleden brengt hij/zij ook pastorale elementen in de prediking of in het kringwerk naar voren, evenals in publicaties zoals bijvoorbeeld het Maandblad.

Deze taken kunnen ook worden uitgevoerd door een Gemeentelijk Werker.

Naast de predikant zijn er ouderlingen en diakenen. Bij pastoraat door ouderlingen ligt het accent op het geestelijk leiding geven aan de gemeente en bemoediging en versterking van zwakken en mensen in moeilijke situaties. Dit vindt vooral plaats in de bezoeken bij mensen thuis of in een zorginstelling of ziekenhuis. Bij pastoraat door diakenen ligt het accent op het helpende aspect in het zoeken naar steun voor mensen in crisissituaties.

Er zijn ook pastorale medewerkers die extra steun geven waar dat nodig is.

Er wordt momenteel een Pastoraal Team opgezet voor meer specifieke ondersteuning.

ZORGEN VOOR HET ZWAKKE SCHAAP



Niemand wil natuurlijk 'het zwakke schaap' zijn. Toch kunnen er in ieders leven momenten zijn waarbij we specifieke aandacht/zorg nodig hebben. Die zorg willen we elkaar bieden. Soms kunnen we als gemeente zelf iets voor 'het zwakke schaap' betekenen, 't kan ook zijn dat we stimuleren om die hulp elders te zoeken. Geef het in elk geval aan.

