

ALGEMEEN PRIESTERSCHAP VAN GELOVIGEN

OVER DE 'AMBTEN'/TAKEN



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

WAT IS EEN PRIESTER

De priesters (Hebr. Kohen) in Israël stamden af van Aäron. Zijn nakomelingen (de stam Levi) werden aangewezen om deze taak te verrichten. De taak bestond uit de offerdienst, het gebed en overige werkzaamheden rondom de tempel. Hoofddoel was: de relatie tussen God en de mensen levend houden.

Aanvankelijk was het Gods bedoeling geweest dat heel Israël een volk van priesters zou zijn:

'Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over' (Exodus 19 vers 6)

Het ambt van priester was in Israël nadrukkelijk gescheiden van het ambt van koning. Scheiding van kerk en staat heeft dus oude papieren!

De priester onderging een bijzonder ritueel (zalving) alvorens hij de taak begon. Hij droeg ook speciale kleren (Exodus 28 vers 40-43) en werd door de overige stammen onderhouden. Zij droegen daartoe 10% (de tienden) van hun inkomsten af. De priesters-Levieten hadden geen eigen land gekregen, maar woonden in 13 steden die hun toegewezen waren.

Door afwezigheid van de tempel nam de invloed van priesters af.

AMBTEN/TAKEN IN DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

In de Nieuwtestamentische gemeente werd aan mensen soms gevraagd een bepaalde taak te verrichten ten dienste van die gemeente of van de wereld. Men keek om zich heen naar 'gaven' die de Heilige Geest aan mensen had geschonken. We lezen in 1 Korinthiërs 12: *'Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.*

Zo kwamen er allerlei mensen in beeld en verrichtte de gemeente gezamenlijk haar priesterlijke taak in de wereld:

1 Petrus 2:

Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.....

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht

WANNEER BEN JE EEN AMBTSDRAGER?

In onze Vrije Evangelische Gemeente beschouwen we **ieder lid** als een ambtsdrager. We hebben immers allemaal gaven gekregen. Ieder kan wat, en we vullen elkaar aan. Op de dag van de openbare geloofsbelijdenis worden de nieuwe leden ingezegend in het ambt van 'het algemeen priesterschap'. Iedere gelovige is dus een priester. We zijn geroepen om God te vertegenwoordigen bij de mensen om ons heen en de nood van mens en wereld bij God te brengen.



De Heer kan ons allemaal gebruiken en we mogen onze taak op eigen wijze vervullen. Er zijn zelfs 'werkers van het laatste uur' nodig.

Het is een voorrecht en het blijft bijzonder om God van dienst te mogen zijn!

AARZELING EN TWIJFEL

Het woord 'gave' klinkt voor sommige mensen verheven en zweverig. Toch is het een prachtig woord, omdat het verwijst naar de Gever. Je kunt ook spreken over 'talent' of 'kwaliteit'. Een gave stelt iemand in staat die taak te doen. Dat maakt duidelijk dat niet iedereen voor alle taken geschikt is.

Op zoek gaan naar onze gave is een avontuur en een spannende zaak. Soms attenderen mensen ons op onze gave of wordt er een beroep op ons gedaan om onze gaven beschikbaar te stellen en in te zetten voor Gods gemeente en/of de wereld.

In gemeenten en kerken leren we steeds beter 'gavengericht' te zoeken naar mensen en niet willekeurig iemand te vragen voor een klus.

Nadenken over dat wat we graag zouden willen of zelf (in)zien dat er dingen zijn waar we goed in zijn, is best lastig.

Aarzeling en twijfel spelen hierin zeker een rol, maar ook kan bescheidenheid belemmerend werken: 'wie ben ik, dat ik dit doen mag?'

Toch is juist deze houding is misschien wel een voorwaarde om onze taak goed uit te voeren.

We komen deze reacties tegen in zowel het Oude- als het Nieuwe Testament

U – JIJ BENT NODIG

'ambtsdrager' ben je, *als je de taak van ouderling/diaken op je neemt.* Maar je bent dat ook, als je....

- De kerk helpt schoonmaken
- De vrouwenkring leidt
- Je inzet voor 'present'
- Bij de Christy-kids actief bent
- Zorgt dat Basement draait
- De kerstmarkt helpt opbouwen
- Gastheer/-vrouw wilt zijn
- In een commissie zit
- Nevendienst doet
- De gemeente vertegenwoordigt
- Als christen de politiek in gaat
- Etc. etc. etc.



'Veel handen maken licht werk'