

# VROLIJK ORTHODOX

*Vrije Evangelische Gemeenten*  
zijn te typeren met de woorden  
**Vrolijk Orthodox**



Hoe zit dat precies?

Vrije Evangelische Gemeente Heerde

## Waar komt 'vrolijk orthodox' vandaan?

De man die deze woordencombinatie het eerst gebruikte was de Vrije Evangelische predikant ds. C.J. Hoekendijk (1873 – 1948), de schoonvader van ds. H.R. Timmerman.



Van 1925-1930 was hij zelf Vrij Evangelisch predikant te Rotterdam, van 1930-1942 te Bussum.

Hij wijdde zijn meeste tijd aan conferenties overal in het land.

Hij richtte een Lectorfonds op, dat tot 1942 ongeveer 130 boeken en boekjes uitgaf en per jaar ± 100.000 exemplaren verspreidde.

Hoekendijk was landelijk dus heel bekend en sprak ook regelmatig voor de NCRV-radio.

Toen hem gevraagd werd om die Vrije Evangelischen nader te duiden (waren ze nou Hervormd, waren ze Gereformeerd?) bedacht hij de typering **Vrolijk Orthodox**.

Een dag later stond er in een landelijk dagblad dat er een nieuwe kerkelijke stroming in ons land was: **de vrolijk orthodoxen**.

## Wat houdt 'vrolijk orthodox' in?

### Orthodox:

Letterlijk betekent dit woord:

de rechte/juiste/zuivere mening (leer).

Zo wordt het vaak gebruikt.

Wie zichzelf vandaag 'orthodox' noemt, is van mening de zuivere leer aan te hangen.

In Vrije Evangelische Gemeenten bedoelt men met 'orthodox' iets anders.

Het wil zeggen: wij putten uit geen enkele andere bron dan 'de Bijbel'.

*'Op betamelijke vragen vinden we in de schrift het passende antwoord, blijvende bij de Bijbel alleen, de Bijbel geheel en naar dat woord handelende, vinden we alles wat we behoeven.....'*

Citaat uit de Beginselverklaring 1881-1885

### Vrolijk:

Niet het zondig zijn van de mens, maar onze verlossing staat centraal en zet de toon bij het samenkomen van de gemeente.

Dat maakt haar 'vrolijk', omdat de blijdschap en de dankbaarheid de boventoon voert

*'Brenge dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.'*

Kolossenzen 1 vers 12 t/m 14

## Waar komen we deze woorden meer tegen?

Het valt op dat de laatste tijd de term **'vrolijk orthodox'** op meerdere plaatsen opduikt. Klik het aan op het internet en laat je verrassen.

Blijkbaar herkennen meerderen zich vandaag in de combinatie **'vrolijk orthodox'**, of komt het hen goed uit om hiervan gebruik te maken. Dat is mooi!

Mensen komen er achter, dat geloven niet somber stemt, maar een vrolijke zaak is.

Te mogen leven 'vanuit de verlossing'  
en een God te mogen kennen  
die 'genadig naar mensen omziet'  
stemt dankbaar en blij.'

Meerdere gemeenten en individuele gelovigen betitelen zichzelf graag als **'vrolijk orthodox'**.

Dat maakt het voor Vrije Evangelische Gemeenten niet eenvoudiger om zich als zodanig te presenteren.

Toch blijven we dat doen want voor het gebruik van deze twee woorden hebben we wel de oudste papieren!

Er ligt nu een uitdaging om deze typering in de praktijk van het gemeentelven herkenbaar te laten zijn.

## Vrolijk Orthodox in de praktijk

Dat wordt lastig.

Vreemden zouden aan ons moeten kunnen zien, dat we leven uit de verlossing.

Los van wat ons karakter is,  
los van wat me meegemaakt hebben  
en los van onze omstandigheden.

Wie willekeurig een kerk binnenstapt  
zou blij moeten worden,  
van wat de mensen daar uitstralen,  
hoe ze je als gast begroeten,  
wat mensen daar zeggen en zingen,  
wat er gepreekt wordt.

De volgende liederen zeggen genoeg:

*Blij, blij, mijn hartje is zo blij.  
Blij, blij, mijn hartje is zo blij.  
Want Jezus is een vriend van mij,  
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij.*

*Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
bron van eeuw'ge vreugde zijt.  
U, die woont in licht en luister  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.*

Laten we allemaal onze uiterste best doen!

