

**SING-INN, startzondag 11 september 2022, 14.15 uur**  
*Vrije Evangelische Gemeente Heerde*

## **ONDERWEG**



*Met medewerking van:  
Interkerkelijk gospelkoor 'The Spirit' uit Doornspijk  
o.l.v. Wally Marchand.*

*Combo: Jan Boonen (piano), Rowin Mulder (drum),  
Jaap Boutkan (basgitaar)*

*Leiding: ds. Sjaak Weststrate.*

***The Spirit (2 liederen):***

***-Groot is de Heer***

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.  
door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde.  
Groot is de Heer, Hij' s waarachtig en trouw  
Door genade bewijst Hij zijn liefde.

Groot is de Heer en waard onze lofprijs  
Groot is de Heer en waard onze eer.  
Groot is de Heer verhef dan je stem,  
verhef dan je stem. Groot is de Heer.

Glorie, halleluja, U bent waardig, Heer  
Jezus, wij prijzen U, Groot is de Heer.

***-It's a highway to Heaven.***

It's a highway to Heaven.  
None can walk up there  
But the pure in heart.  
It's a highway to Heaven.  
I am walking up the King's highway.

My way gets brighter, my load gets lighter.  
Walking up the King's highway.  
There's joy in knowing, with Him I's going.  
Walking up the King's highway.

If you're not walking, start while I'm talking.  
Walking up the King's highway.  
Christ walks beside me, angels to guide me  
Walking up the King's highway.

***Woord van welkom***

***Gebed***

***Samenzang lied 167 (opw.)***

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

***The Spirit (2 liederen):***

***-Footprints on the water***

It was on a stormy night as we tried to stay afloat.  
We saw the strangest sight as we watched another boat.  
The fishermen inside cried to someone,  
"We're rockin' on the waves".

Then we thought we saw a figure with the moonlight shining down  
He walked upon the waves! He didn't sink, he didn't drown!  
And then He stilled the water, and He shouted, "It is I, be not afraid."

There were footprints on the water. Who's that walkin' on the sea?  
There were footprints on the water. Looks like the Son of God to me.  
Master of the storm, Commandor of the wind,  
We'd seen Him on the shores of Galilee.  
There were footprints on the water  
Looks like the Son of God to me.

Well, the sea was calm and easy as we sailed back to the shore.  
We wondered if we saw, what we thought we'd seen before.  
But then we all confessed it: A miracle had stopped the raging tide.

Those fishermen had prayed and they were saved and so were we.  
And then we understood who had calmed that stormy sea.  
Those footprints on the water, it was Jesus passing by!

***-The God I know.***

You've prayed a thousand prayers but still the answer hasn't come.  
And a thousand hopes left broken, have left you all but numb.  
I can't begin to tell you why He's asking you to wait,  
but here in the silence, keep holding on to faith.

'Cause the God I know can still move mountains.  
The God I know still calms the raging sea.  
He holds you safely in His arms, and He won't let go.  
That's the God I know.

Our God is always near to those who call up-on His name.  
And He said that He'd be with us when we're walking through the flame.  
So tell your heart to trust Him; in this moment give Him praise.  
Lift a Hallelujah 'cause He will make a way.

The God I know can still move mountains.  
The God I know still calms the raging sea.  
He holds you safely in His arms, and He won't let go.  
That's the God I know.  
I've seen Him move so many times before.  
And if there's one thing I know for sure:

The God I know can still move mountains.  
The God I know still calms the raging sea.  
He holds you safely in His arms, and He won't let go,  
He won't let go.  
That's the God I know. That's the God I know.

***Bijbellezing: Exodus 3 vers 1 t/m 14***

**Samenzang lied 807 (opw.)**

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

**refrein:**

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont, waar U woont,  
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (*refr.*)

**bridge 4x**

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust. (*refr.*)

**Enkele woorden ter overweging: ONDERWEG**

**Samenzang lied 770 (opw.)**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim  
Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

**refrein:**

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:  
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. **(refr.)**  
*(laatste regel wordt twee keer gezongen)*

**The Spirit (2 liederen)**

**-Because He lives**

I believe in the Son. I believe in the Risen One.  
I believe I overcome by the power of His blood.  
A-men, A-men, I'm alive, I'm alive because He lives.  
A-men, A-men, Let my song joint he one that never ends,  
because He lives!

I was dead in the grave I was covered in sin and shame  
I heard Mercy call my name; He rolled the stone away!

A-men, A-men, I'm alive, I'm alive because He lives  
A-men, A-men, Let my song joint he one that never ends.

Because He lives, I can face tomorrow  
Because He lives, ev'ry fear is gone  
I know He holds my life, my future in His hands.

***-Onderweg:***

Wij zijn onderweg, onderweg naar een oneindig feest.  
En soms hoor ik het gejuich, ook al ben ik er nog nooit geweest.  
Wij blijven bij elkaar. We hebben niet zo heel veel tijd.  
En we houden elkaar vast, want dan raken we de weg niet kwijt.

En de eeuwen gaan voorbij, iedere kleur en elk gezicht,  
is een schakel in de rij, wij reizen samen in Zijn licht,  
Ja, ik mag nu al iets ervaren. Dan kom ik dichterbij het doel.  
Dan gaat de hemel voor ons open, wat een gevoel.  
Wij zijn onderweg.

Wij zijn onderweg, en we moeten zoveel dalen door.  
En niemand weet waarom, maar we zoeken naar het juiste spoor.  
Als de nacht begint, en het donker duurt een eeuwigheid,  
dan zoeken we Zijn kracht, omdat Hij ons naar het leven leidt.

Je mag dromen van die dag, maar onze woorden zijn te klein.  
Er is niemand die begrijpt, hoe onvoorstelbaar het zal zijn.  
En het verdriet dat wij nu delen, met onze reis nog voor de boeg,  
is al gedragen tot het einde, dat is genoeg.  
Laten we reizen naar de toekomst, het is een groot geweldig plan,  
en omdat Hij het heeft geschreven, ben ik niet bang.  
Wij zijn onderweg.

En op een dag zal het gebeuren, dan zal ik juichen voor Zijn troon  
En ik mag nu al zeker weten, dat ik bij Hem woon.  
Ja, dan gaat alles in vervulling, dan ik de reis voorgoed voorbij.  
Dan is de last van onze schouders, want we zijn vrij.  
Wij zijn onderweg.

***Dankgebed***

***Afsluiting***

***Samenzang lied 454 (opw.)***

Zegen, aanbedding. Kracht, overwinning.

Ere zij de eeuwige God.

Laat elke natie, elke creatie  
buigen voor de eeuwige God.

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden

Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbeddend.

U wordt hoog verheven o God  
en oneindig is uw heerschappij.

O eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw Koninkrijk.

Zing nu voor de eeuwige God.

Geen andere macht is aan U gelijk.

Zing nu voor de eeuwige God.

Elke tong...

