

betrokken gemeentelid zijn



(ver)schillen van verbondenheid

Vrije Evangelische Gemeente Heerde

LID ZIJN VAN EEN GEMEENTE

Dat veronderstelt een eigen keuze!
Kinderen kunnen met ouders meegenomen worden naar een kerk, daar misschien wel gedoopt (dooplid) zijn, dat is nog geen garantie dat ze zich daar ook thuis voelen en die gemeente de plek is waar ze kunnen groeien en bloeien en vrucht kunnen dragen.
Je kunt daarom heel lang lid zijn van een kerk, er ingeschreven staan en er (zo nu en dan) komen, toch is het betrokken lid zijn een keuze; een eigen keuze!
Dat houdt in, dat mensen soms van gemeente veranderen, omdat ze zich niet (meer) thuis voelen en dus ook minder betrokken zijn en zich de vraag stellen: Ben ik hier wel op mijn plek?

We zien in het NT een telkens terugkerende beweging, dat mensen die tot geloof komen een gemeenschap van mensen opzoeken, om dat geloof te delen en te vieren.
Een gemeente helpt ons, om in geloof opgebouwd, aangemoedigd en gecorrigeerd te worden. Dat hebben we nodig.

Je mag dankbaar zijn om lid te zijn van een gemeente.
Om betrokken te zijn en betrokken te blijven, zullen we ons moeten inzetten.
Dat begint bij belangstelling tonen en meeleven en loopt soms uit op meewerken.

BETROKKEN ZIJN BIJ ELKAAR

Paulus gebruikt in de eerste Korinthebrief een bekend beeld, het functioneren van ons lichaam, om het functioneren van de gemeente aan de orde te stellen. Het 'meelijden' in de gemeente kan de vorm hebben van meeleven en voorbede maar ook het bieden van praktische hulp of het lenigen van nood betekenen.
In de Efezebrief spreekt Paulus over de gelovigen als de huisgenoten van God. Zij maken deel uit van het huisgezin waarvan God de Vader is en waarbinnen de gelovigen broeders en zusters van elkaar zijn. De beelden van huisgezin en lichaam geven onder andere de onderlinge betrokkenheid en zorg weer. Wij kennen dit natuurlijk ook in de natuurlijke verbanden waarin wij staan: ouders en kinderen, broers en zussen, neven en nichten enzovoort.
Dit leven vanuit grotere gehelen (gezin, familie, gemeente) is in de vorige eeuw flink onder druk komen te staan. Industriële ontwikkelingen leidden tot grotere welvaart en daardoor tot minder onderlinge afhankelijkheid. Door de ontzuiling sinds de Tweede Wereldoorlog en de opkomende secularisatie gingen mensen buiten hun eigen groep kijken. Daardoor vielen de groepen uit elkaar en werd de band met de kerk losser

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
1 Kor 12:26

(VER)SCHILLEN VAN VERBONDENHEID



De schillen (kleuren) staan voor de verschillende lagen van het verbonden zijn met de gemeente

ORANJE:

Dat zijn de mensen die zich in de kern, de basis van de gemeente bevinden. Ze zijn er op zondag zo mogelijk altijd en doen aan veel gemeente-activiteiten mee. Ze kennen veel mensen en zetten zich in om minderbekenden beter te leren kennen. De contacten lopen soepel en de verbondenheid is sterk.

Ze leven ook mee met mensen die zorg hebben.

Die kern is in onze Vrije Evangelische Gemeente in Heerde gelukkig heel groot. Je kunt (bijna) altijd een beroep op deze groep mensen doen en waar het kan zijn ze inzetbaar. Wat een zegen, zo'n sterke en brede basis in je gemeente!

GROEN:

Dat zijn de mensen die door omstandigheden niet (meer) kunnen wat ze dolgraag zouden willen en daardoor meer op afstand van de gemeente(leden) zijn gekomen. Dat heeft soms te maken hebben met leeftijd, met gezondheid

of is het gevolg van een speciale gebeurtenis in het leven.

Zonder dat ze het zelf door hebben groeit er afstand en raken ze minder betrokken. Ze kennen ook steeds minder mensen en dat komt het meeleven niet ten goede. Over en weer groeit er afstand.

Deze categorie hebben we groter zien worden in onze Vrije Evangelische Gemeente in Heerde.

BLAUW:

Dat zijn de mensen die zich aan de rand van de gemeente bevinden: Ze komen nooit, ze kennen (bijna) niemand, ze geven (g)een minimale financiële bijdrage. Het meeleven met anderen is er niet en ze zetten zich ook niet voor de gemeente in.

Ook al doen we ons best om de rand van onze Vrije Evangelische Gemeente in Heerde zo klein mogelijk te houden, er is wel een rand!

Er is dus duidelijk verschil in verbondenheid. Maar..... dat verschil zijn ook SCHILLEN.

Door de tekening van (ver)schillen loopt een lijn. Je kunt als lid vanuit de basis van een gemeente wegdrijven, op afstand komen, de rand naderen. Die beweging kan ook omgekeerd: een rand-lid kan meer betrokken raken en zelfs in de basis van een gemeente terecht komen.

Dat is hoopvol nieuws.

ZORG OM EN VOOR ELKAAR

We proberen zorg voor elkaar vorm te geven in onze Vrije Evangelische Gemeente in Heerde.

- We informeren elkaar wekelijks door middel van een **Gemeentebrief**, die digitaal wordt verstuurd en in de hal van het kruispunt ligt.
- In het **Maandblad** noemen we de mensen waar zorg is en staan de namen en adressen van mensen die een ander thuis hebben waar zorg wordt geboden.
- In de **kerkdienst** worden actuele zorgsituaties genoemd en wordt voor mensen gebeden.
- De **wijkouderling** onderhoudt het contact met alle leden en vrienden in de wijk.
- Een **pastoraal-contactpersoon** ondersteunt de wijkouderling met bezoeken waar dat nodig is.
- Een **pastoraal team** is beschikbaar voor specifieke zorg rondom opvoeding, relaties, rouw, eenzaamheid etc.
- De **predikant/voorganger** zet zich in voor crisispastoraat en onderhoudt contact met de groep 70+ en alle anderen die dat wensen.

