

PERSOONLIJK GELOOF



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

WAT IS GELOOF?

Er zijn boeken volgeschreven over geloof. Over wat geloven is en wat het niet is. Het ging ook over goed en verkeerd geloven. Zo zijn er documenten verschenen. 'drie formulieren van enigheid' waarin mensen precies omschreven wat je moest geloven. Er stonden vragen en je leerde de antwoorden. Na verloop van tijd en bij voldoende (geloof en bijbel) kennis deed je belijdenis (examen) en werd je aangenomen (de toelatingscommissie: de kerkenraad). Maar was er ook sprake van 'persoonlijk' geloof? Dat was lang niet altijd het geval.



Ouderen zijn soms jaloers op jongeren. Zij kiezen zelf en in de meeste gevallen bewust. Geloven is niet alleen een zaak van het hoofd, maar ook van het hart. Geloven is:
EEN PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS HEBBEN

PERSOONLIJK EN SAMEN MET ANDEREN

We geloven gelukkig niet in ons eentje. Om ons heen is de kerk: medegelovigen. Samen zing je liederen van je geloof. Zo nu en dan wil je ook samen je geloof uitspreken met kernachtige woorden. Dat hebben ze vroeger ook gedaan. We lezen of zingen dan die woorden uit dat verre verleden en voelen ons deel van een veel groter geheel en van een lange tijd.



We kennen:

- **De Apostolische geloofsbelijdenis**
± 2^e eeuw n. Chr.
- **De geloofsbelijdenis van Nicea**
325 n. Chr.
- **De geloofsbelijdenis van Athanasius**
± 450 n. Chr.

Mat. 16:13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' Toen vroeg Hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus.

WANNEER VRAGEN WE NAAR DAT GELOOF?

Ze kunnen en mogen ons dagelijks naar ons geloof vragen. Dat doen mensen ook. Want persoonlijk geloven is een zaak die de praktijk van ons leven raakt. Belijdenis doen is een weg met God gaan, met vallen en opstaan, waarbij de weg van liefde die Jezus ging ons voorbeeld is.



In onze gemeente vragen we zo nu en dan ook naar dat persoonlijke geloof:

- Als er **getrouwd** wordt
- Als er kinderen worden **gedoopt**
- Als we **de Maaltijd van de Heer** vieren

Dat zijn geen lege rituelen. Daar gaat een geloofskeuze aan vooraf. We vragen naar elkaars geloof. Soms levert dat boeiende gesprekken op. Zo nu en dan moeten we ook een en ander uitleggen en toelichten. Dat doen we graag.

MAG JE TWIJFELEN?



De misvatting dat je nooit mag twijfelen zit bij veel mensen diep. Ze voelen zich al gauw een klein gelovige wanneer er zo nu en dan vraagtekens opdoemen rondom geloofszaken. Alsof het niet bij elke gelovige hoort, dat er twijfel in het hart wordt gezaaid door Gods tegenstander. Door de twijfel heen groeit ons geloof!



Leerde de twijfelende Thomas ons niet: **NIET ZIEN..... EN TOCH GELOVEN!**

OEFENEN EN TRAINEN

We trainen ons lichaam en volgen een dieet om ons lichamelijk gezond te voelen. Hoe oefenen en trainen we ons **persoonlijk geloof** om geestelijk gezond te zijn?



Elke zondag gaat de deur van **de sportschool van ons persoonlijk geloof** wagenwijd voor ons open. Je hoeft geen lid van een christelijke gemeente te zijn om je er welkom te weten.

We oefenen 's zondags in bidden, zingen, lezen en luisteren en nemen oefen- en trainopdrachten mee naar huis.

Door de week kunnen we nog specifieke onderdelen van ons geestelijk leven bijspijkeren, trainen of in praktijk brengen.

Gelukkig zijn er trainers die ons van jongs af aan behulpzaam willen zijn.

Vroeger stond er bij kerken soms een bord:

Godsdienstoefening: 10.00 en 19.00 uur
Zulke borden (met andere tekst) staan er nog.

