

OVER DE DOOP



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

HOE GAAN WIJ IN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VAN HEERDE OM MET DE DOOP?

“Waarom mag ons kind eigenlijk niet gedoopt worden?” is een veelgestelde vraag tijdens het huisbezoek, wanneer het gaat om mensen, die een kind verwachten of kregen, maar zelf nog GEEN BELIJDENIS deden en hun kind dus **niet** kunnen laten dopen in onze gemeente.

WAAROM IS DAT ZO GEREGELD?

Achtergrond bij het ontstaan van onze gemeente

Vrije Evangelische gemeenten zijn ooit ontstaan naast (niet tegenover) de toen reeds aanwezige kerken.

In deze kerken was DE DOOP het kenmerkende teken, waaraan het lidmaatschap werd afgemeten.

Wie gedoopt was, was lid en kwam in de hemel.

Daarom werd er zo snel mogelijk gedoopt, want je kon maar beter geen risico lopen!

Bij de doop werd niet gevraagd naar het geloof van de ouders.

Zo kwamen heel veel mensen niet vaker in de kerk, dan op de dag waarop ze werden gedoopt.

Onze gemeenten hebben deze volkskerkgedachte afgewezen, door het accent te leggen op het persoonlijke geloof van de leden. Dat geloof maakt van een kerk/gemeente een geloofsgemeenschap. Men meende voldoende bijbelse grond te hebben voor deze visie op het gemeente zijn.

In de beginselverklaring van de Vrije Evangelische Gemeenten (1881-1885) lezen we:

Gelovende dat God niet alleen het verbond opricht met de gelovigen, maar ook met hun zaad, worden de kinderen der gelovigen gedoopt ...

Naar dat geloof wordt gevraagd bij de aanvraag van de doop van een kind.

RANDOM DE DOOP

Er zijn verschillende visies op de doop. Wij zien de doop niet als teken van ons geloof, maar als ‘een teken van God’:

*Niet wij hebben God gekozen
Hij koos ons eerst.*

De opdracht van Jezus:

*Gaat dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen....
verstaan wij als
het geven van een tastbaar teken
verwijzend naar God,
die ons vraagt om ons antwoord.*

Degenen die dat teken van de doop vragen, voor zichzelf of voor hun kind, vragen we naar hun persoonlijk geloof. Want de doop kan alleen in het geloof worden bediend.

Nergens lezen we in de Bijbel dat 'de doop' een mens redding biedt. Wel voor wie **in geloof** zijn heil zoekt bij God.

"want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft"

Johannes 3, 16

RELATIE DOOP EN BELIIDENIS

Er zijn kerken die dopen zonder de vraag te stellen naar de geloofsbelijdenis. Er zijn ook kerken waar men pas doopt na de belijdenis.

Wij bevinden ons hier tussenin.

Wij vragen de ouders die hun kind willen laten dopen, naar hun persoonlijk geloof.

Als dat geloof er is en men treedt met dat geloof in het openbaar bij de doop van hun kind, zullen de betreffende ouders er ook geen moeite mee hebben, om zelf dat geloof in het openbaar te belijden. De vragen die gesteld worden bij de doop van een kind zijn voluit geloofsvragen.

Hoe zou iemand daar ten volle 'ja' op kunnen zeggen, als het 'JA' van God in de doop door de betrokkene nog nooit werd

beantwoord met een 'amen' op zijn/haar eigen doop.

Uiteraard worden er bij ons ook mensen gedoopt, als ze belijdenis doen en eerder nog niet gedoopt werden.

De doop is een **teken van God** en wordt **éénmalig** toegediend.

Er vindt in de gemeente geen herdoop plaats van mensen die eerder gedoopt zijn.

Een enkele keer wordt er door mensen belijdenis gedaan, gelijktijdig met de doop van hun kind. Op zich is dit een goede mogelijkheid. In dergelijke gevallen moet voorop staan dat het wel een persoonlijke en vrije keuze van de betrokkene is en de belijdenis niet onder druk van de wens om de doop van een kind tot stand kwam. Hooguit was het de aanleiding.

EEN HUWELIJK GEEFT TE DENKEN

De meeste mensen, die na de geboorte vragen om de doop van hun kind, kwamen op de dag van hun huwelijk ook in de kerk om daar Gods zegen te vragen voor onderweg. Dat doen mensen natuurlijk niet zomaar.

En de tijd dat een bruidspaar 'in de kerk trouwde' om daarmee ouders te plezieren of om de foto's, ligt gelukkig ook ver achter ons.

Natuurlijk vragen mensen op hun huwelijksdag om Gods zegen omdat ze persoonlijk in Hem geloven.

De keuzes rondom het huwelijk geeft menig jong mens te denken en is dan aanleiding om te komen tot een persoonlijke geloofsbelijdenis. Wie dat uitstelt, komt later voor de vraag te staan, om alsnog een keuze te maken! De geboorte van een kind kan zo'n moment zijn.

Wie over deze- en andere zaken een gesprek wil, kan contact opnemen met de wijkouderling of de predikant.

We hopen dat deze informatie u meer inzicht geeft over de doop zoals wij die kennen in de Vrije Evangelische Gemeente - Kruiskerk - Heerde

