

# Tienden geven

financiële bijdrage aan de kerk



Vrije Evangelische Gemeente Heerde

## WAT ZIJN TIENDEN?

De eerste keer dat we in de Bijbel over tienden geven lezen is in Genesis 14. Abraham geeft een tiende van de buit aan Melchizedek.

In Genesis 28:22 lezen we van de tienden bij Jakob die God de belofte doet; 'Van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven'. Misschien gaf hij het aan de armen en offerde hij een deel van de oogst of het vee aan de Heer. Duidelijk gaat het niet om een gebod van God, maar om een belofte van Jakob.



Later werden de tienden onderdeel van de wet die Mozes van God ontving. Er werden tienden gegeven van de oogst, van de vruchten en van de eerstgeboren dieren. Daarvan moest men wel het beste geven. Dit gebod had te maken met het levensonderhoud van de Levieten. Zij dienden bij de Tabernakel en mochten geen bezittingen hebben zoals de andere stammen. Dus waren ze afhankelijk van deze tienden. Dt.10:9/Num.18:21 Toen Jezus op aarde was werd er door de Israëlieten nog steeds tienden gegeven, omdat Israël nog steeds onder de wet leefde en het geven van tienden daar een onderdeel van was.

## VERSCHIL TOEN EN NU

In de tienden van toen zat een deel 'zorg voor anderen' waar we nu via onze sociale wetgeving d.m.v. het opleggen en innen van belastingen een bijdrage aan leveren. Een deel geven we dus al.



De gemeente van Jezus is een nieuwe tijd binnen gegaan. Jezus heeft de wet vervuld en ons gebracht in de tijd van genade. Hij heeft Zijn wetten in ons hart geschreven en we zullen als gevolg daarvan ook vrucht van de Heilige Geest voortbrengen (Gal.5:22). In het NT worden we opgeroepen om geestelijke offers te brengen als uiting van dankbaarheid aan de Heer (1 Petr.2:5). Het gaat daarbij in de eerste plaats om de gesteldheid van ons hart. Zo mogen we de Heer ook van ons bezittingen offeren en Hij belooft ons te zegenen. Wat we de Heer brengen, moet wel een offer zijn. Het wordt dus pas een offer als we met ons hart geven, dus uit liefde en het ons iets kost. Als we iemand liefhebben gaan we niet op zoek naar waardeloos prul.

## HOE BEPAAL JE WAT JE GEEFT?

Is ons offer 'sluitpost' van onze financiële positie? Krijgt de Heer (de kerk) wat er over is en we nog net kunnen missen, of gaat dit offer voorop?



*De jaarlijkse financiële toezegging voor de Kerk (Heer) werd verlaagd omdat ze net een groter/duurder huis hadden gekocht. Het is wel eerlijk, maar het geeft ook te denken!*

Laten we altijd geven vanuit de juiste motivatie. Dat deed die weduwe uit Lk. 21:2 ook. Haar gave was niet zo groot. Maar ze gaf van wat ze had met heel haar hart. Ze had alles voor God over. God kijkt niet naar de gave op zich, maar waar die gave uit ontspringt. Als ons hart bewogen is door de liefde van God, zullen we bereid zijn om Zijn werk ruimhartig te steunen. Ook is het goed om uw gemeente, waar u geestelijk gevoed wordt te ondersteunen met een ruime financiële bijdrage (lees Gal.6:6). Het werk van God kan onmogelijk voortgaan als er onvoldoende middelen zijn. We moeten wel beseffen dat onze bijdrage als een offer aan de Heer moet zijn en niet een fooi. De collecte in een dienst is niet hetzelfde als een collectebus aan de deur.

## TE WEINIG, TE VEEL..... HOEVEEL?

Als het niet om tien procent gaat, om hoeveel gaat het dan? Misschien zouden we wel meer dan tien procent kunnen geven? (lees Luc.14:33). Daar schrikken we van! Alles wat we bezitten zou in principe beschikbaar moeten zijn, als God het van ons vraagt. Alles is feitelijk van Hem (Haggai 2:8), maar des ondanks wil God dat we uit liefde geven en niet uit dwang. Aan de andere kant beloofd God ons te zegenen als we Hem willen geven en dus niet alles alleen maar voor ons zelf willen houden. Lees 2 Kor.9:6-8



Natuurlijk kan God ons rijk zegenen en vaak ook in aardse goederen, maar daar gaat het niet in de eerste plaats om. Als christenen weten we van een andere schat die het materiële overstijgt. Naar die schat mag ons hart uitgaan. Er zijn mensen die overvloedig gezegend zijn in materiele goederen, dat ze rijk geworden zijn. Daar is helemaal niets mis mee. Met rijkdom kun je een heleboel goeds doen.

## HOE IS HET IN DE VEG HEERDE GEREGELD?

Jaarlijks wordt ons gevraagd wat onze financiële bijdrage mag zijn voor het werk van de Heer in en vanuit onze gemeente. Er worden cijfers beschikbaar gesteld en gemiddelde bedragen genoemd, maar iedereen mag zelf bepalen wat hij/zij wil bijdragen.



Daarnaast hebben we onze collectes in de dienst. De eerste is voor 'de gemeente', de tweede voor een specifiek doel. Soms lichten we dat toe. Steeds meer mensen hebben probleem met contant geld, omdat ze met bankpasjes werken. Daarom zijn er collectemunten te bestellen en verkrijgbaar (1<sup>e</sup> zondag van de maand). Bij bijzondere gelegenheden worden er soms een 'dankoffer' gegeven en wordt de gemeente opgenomen in de bestemming van de erfenis. De dank voor onze verjaardag geven we vorm op de laatste zondag van juni: vier het leven!



**KRUISKERK**  
Vrije Evangelische Gemeente Heerde