

STARTDIENST, seizoen 2022-2023

zondag 11 september 2022, 10.00 uur

ONDERWEG



We verwelkomen de volgende jongeren:

*Frederique Burghout, Jasmijn Busscher, Romy Fikse, Febe de Graaf,
Abel Hartgers, David Hoogers, Daphne Logtenberg, Jesse Slob, Elin Stijf*

We vragen een zegen voor onze nieuwe Wijkbezoekers:

*Beja van de Beek, Reina Beekhof, Betsie Bijsterbosch, Manny van Es,
Gerda Harms, Mirjam Hartgers, Dick den Hertog, Jantje Kommer,
Janna Lans, Jenny Mulder, Rieky Pannekoek, Petra Rorije,
Henny Rouw, Anja Schakelaar, Brenda Stoffer, Alida Timmermans,
Gerda Visscher, Mia Wagenaar, Evelien van der Wal, Betsie de Wilde,
Gerda van Winsum, Jeroen Zielman*

Voorganger : ds. J.M. Weststrate
Organist : Joop Bosch
Muz. Med. : Muziekteam
Dienst. KR lid: Christiaan Hoogers
Lezer: : Willemien Bosch
Collecten: : gemeente en fam. Lerch, N. Afrika

**Kruiskerk,
Vrije Evangelische Gemeente
Heerde**

Orgelspel

Schermlied: 833 (nw.ldb.4x)

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Samenzang/muziekteam Lied 877 (opw.)

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan;
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars

Schermlied: 'Votum' (Sela)

Groet

Samenzang Lied/Psalm 86, 4 en 5 (nw.ldb.)

Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uw naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Gebed

Kindermoment en kinderlied: 'Jozef zoekt zijn grote broers'

Lezen: Genesis 37 vers 12 t/m 26

Samenzang lied 904, 1,4 en 5 (nw.ldb.)

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Wel kan zijn hulp vertragen,
en 't schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Verkondiging: ONDERWEG

Samenzang/muziekteam lied 224 (ev.ldb.)

refrein2x:

*God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mijn zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.
Wijst Hij mij de weg.*

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (**refr.**)

Verwelkoming van de (12 jarige) jongeren

- voorstellen door de jeugdouderlingen
- zegen

Samenzang lied 710 (opw.)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Muzikaal intermezzo

Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij.
Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Voorstellen van onze Wijkbezoekers

- gelofte van geheimhouding
- zegen

Samenzang lied 794 (nw.ldb.)

Gods zegen bidden wij je toe:
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan.
Geen mens weet waar en wat en hoe,
toch mag je altijd hopen:
God doet de toekomst open.

Je hebt in liefde trouw beloofd,
een zwak, een kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord.
Ontvang de vlam die nimmer dooft:
vuur uit Gods hart ontsproten –
Hij houdt ons ja omsloten.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente en fam. Lerch, N. Afrika)

Samenzang lied 413 (nw.ldb.)

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Zegen

Samenzang lied 416, 1 en 2 (nw.ldb.)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel