



WILLEM AREND VELDKAMP
'WIM'

DANKDIENST

voor het leven van

WIILEM (WIM) AREND VELDKAMP

geboren 24 mei 1948 te Heerde

overleden 29 augustus 2022 te Heerde

Heerde, 3 september 2022

KRUISKERK

Vrije Evangelische Gemeente

Heerde

voorganger: ds. J.M. Weststrate

organist: Ted Hoogers

ouderling: Géke Dekker-van Es

koster: Anne Jan Meijer

met medewerking van: Chr. Mannenkoor 'de Lofzang'

Orgelspel

*Tijdens het binnendragen gaan we staan en zingt 'de Lofzang'
Psalm 23, 'de Heer is mijn Herder'*

Woord van welkom en aanvangswoorden

Samenzang lied 733 (opw.)

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

refrein:

*Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.*

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. (**refr.**)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (**refr. 2x**)

*Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.*

Gebed

Persoonlijke bijdragen:

- het aansteken van een bijzondere kaars door Stella
- dochter Ingrid

'de Lofzang zingt: 'gedenk aan mij'

Lezen: Psalm 84 (huwelijkspsalm op 16 september 1971)

Samenzang lied 191, 1 en 3 (ev.ldb.)

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár, in Zijn teêr erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár, in Zijn teêr erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.

Jezus, mijn dierb're toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt

en 't oog aan gindse kusten
uw heilicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb're toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.

Overdenking: Psalm 84 vers 6 (huwelijkstekst)
***'welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier hart de gebaande wegen zijn'.***

Samenzang lied 717 (opw.)

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds;

Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.

refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.

Vredevorst, vernieuw

een vaste geest binnenin mij,

die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding. (*refr.*)

Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (*refr. 2x*)

Dankgebed en voorbede

Samenzang lied 411 (ev.ldb.)

refrein:

*Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjalom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.*

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnegaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan. (*refr.*)

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

refrein:

*Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven*

Slotwoorden - zegen

Bij het uitdragen zingt 'de Lofzang' Psalm 42

*Het gezin verlaat eerst de kerk
Na een teken van de uitvaartleider kan iedereen
de kerk verlaten.*

Op de begraafplaats 'Engelmanskamp'

- we lopen naar de trompetklanken van 'U zij de glorie'
- we lezen uit 2 Korinthiërs 5
- enkele woorden
- dankgebed en hardop gebeden 'onze Vader'
- we verlaten deze plek en gaan huiswaarts
Het gezin Veldkamp blijft achter.