

MAALTIJD VAN DE HEER



ook wel genoemd:

Viering van het
Heilig Avondmaal

Vrije Evangelische Gemeente Heerde

Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER

In de Protestante kerken spreken we over twee 'sacramenten':

De doop en de Maaltijd van de Heer.

Met sacramenten worden handelingen bedoeld, die terugvoeren op een directe **instelling** door de Here Jezus. De Rooms-katholieke kerk heeft 7 sacramenten.

In sommige kerken wordt gesproken over het Heilig Avondmaal. Dat komt omdat de instelling plaatsvond op de laatste avond dat Jezus vóór zijn terechtstelling aan het kruis de maaltijd vierde.

Omdat dit Avondmaal ook 's morgens wordt gevierd, is het beter over 'de Maaltijd van de Heer' te spreken.

HERDENKEN EN VOORUITGRIJPEN.

De Maaltijd die Jezus liet organiseren, was het bekende Pesachmaal dat ieder Joods gezin jaarlijks vierde, om de Uittocht uit Egypte te herdenken.

Jezus verbindt deze Maaltijd nu aan zijn lijdensweg, dat ook een Uittocht voor mensen wil zijn, maar dan uit het land van de slavernij van zonde en dood.

Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.

Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:

Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,

Is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Lucas, 22, 19-20

Door deze woorden kreeg deze Maaltijd voor de volgelingen van Jezus een nieuwe betekenis, omdat de Heer het Lam wilde zijn, voor de zonde geslacht en zijn bloed gaf, tot vergeving van zonden (verzoening). Daarom is de maaltijd een plek om te *herdenken* wat Jezus deed.

Maar het is ook een plek om vooruit te grijpen, want Jezus zei ook:

Vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het Koninkrijk van mijn Vader. Mattheüs 26, 29

VOOR WIE IS DEZE MAALTIJD?

Dat is in veel kringen een moeilijk te beantwoorden vraag.

Er wordt hier en daar wel als voorwaarde gesteld, dat de deelnemers aan de maaltijd belijdenis moeten hebben gedaan.

Maar eigenlijk kun je daarvoor geen bijbelse grond vinden. Wel moeten we elkaar vragen naar het geloof.

Want God had de wereld zo lief

dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, 16

Alleen 'wie gelooft' kan de betekenis van deze Maaltijd verstaan.

Daarom speelt ook niet iemands **leeftijd** een rol.

Je bent niet te oud en je bent niet te jong, ieder die gelooft, is welkom aan deze Maaltijd.

En hoe zit het dan met de belijdenis?

Het aanzitten aan de tafel van God is een **belijdenis!**

Wie regelmatig deelneemt aan de viering van de Maaltijd zal ook het verlangen hebben om medeverantwoordelijk te zijn en zich melden om belijdenis te gaan doen.

Het wegblijven.

Het valt in iedere kerk op, dat er ook mensen wegblijven, als de Maaltijd van de Heer wordt gevierd.

Enerzijds komt dat voort uit een gevoel van mensen 'het niet waard zijn'.

Anderzijds blijven mensen weg, omdat ze in onmin met andere mensen leven.

Daardoor ontstaat het beeld, dat de Maaltijdviering voor onberispelijke mensen zou zijn. Maar zulke mensen zijn er niet.

We nemen niet aan de Maaltijd deel **omdat** we de goede weg gaan, maar we nemen brood en wijn **opdat** we de goede weg zullen gaan

VERNIEUWING VAN ONZE BELIJDENIS

Omdat deelname aan de Maaltijd van de Heer in wezen een openbare uiting is van ons geloof, beantwoorden we meestal ook enkele vragen, die ons voorafgaand aan de viering in de dienst worden gesteld.

Dit zijn de vragen:

- belijdt u, dat u tekort bent geschoten ten opzichte van God en uw naaste?
- gelooft u, dat God uit genade alleen, ons zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft als de weg, de waarheid en het leven, en aanvaardt u Hem, voor uzelf, met een gelovig hart?
- is het uw oprechte voornemen, om door de kracht van de Heilige Geest, bij deze belijdenis te volharden, uw geloof te versterken en uw leven te beteren, om zo dank te betonen voor Gods genade?

De Maaltijd van de Heer biedt ons iedere keer weer gelegenheid, om onze geloofsbelijdenis te vernieuwen

HOE VIEREN WE DE MAALTIJD?

De ruimte in onze kerk legt ons daarin beperkingen op.

'aan tafel gaan' is niet mogelijk. Het liturgisch centrum is te klein.

Een 'lopende viering' stuit op het bezwaar van de beperkte gangpadruimte. Wat overblijft is een 'zittende viering' waarbij het brood en de wijn in de banken wordt rondgedeeld.

De Maaltijd van de Heer wordt 6 à 7 keer per jaar gevierd: ledere eerste zondag van de oneven maanden en een extra viering in de Stille Week, op Witte donderdag, de dag waarop Jezus de maaltijd instelde.

OPEN AVONDMAAL

Deze term gebruiken we hier, om te benadrukken, dat ieder die zich het eigendom van de Heer weet, van harte welkom is aan deze tafel.

Dus ook mensen uit andere kerken en kringen.

U hoeft zich niet eerst te melden om van de kerkenraad toestemming te krijgen.

De Heer zelf nodigt ons aan zijn tafel, en er klinken de woorden:

komt, want alle dingen zijn gereed.

NIET VRIJBLIJVEND.

Uiteraard is deelname aan de viering van de Maaltijd van de Heer geen vrijblijvende zaak. We zullen, aan Gods tafel gezeten hebbende, vanuit de verzoening en vergeving levend, ook zelf trachten verzoening en vergeving te realiseren.

