

DONOR ZIJN

De dilemma's van christenen



Plazilla.com

Vrije Evangelische Gemeente Heerde

WAAROM DONOR ZIJN?

Onder orgaantransplantatie verstaan we het overplaatsen van weefsels en organen, meestal van de ene mens in de andere. Denk aan hoornvlies, nier, beenmerg, lever, long, alvleesklier en hart. Vandaag wordt sterk de nadruk gelegd op orgaandonatie na overlijden. Eén of meerdere organen worden dan direct na het overlijden weggenomen uit het lichaam van iemand die zich tijdens zijn of haar leven bereid had verklaard tot orgaandonatie.



Er wordt van overheidswege aangedrongen om een donorcodicil te tekenen: een verklaring waarin je aangeeft bereid te zijn bepaalde weefsels of organen na je dood af te staan. In Nederland hebben we tot nu toe het toestemmingsstelsel: alleen wanneer iemand nadrukkelijk via een codicil aangeeft donor te willen zijn, kan daarvan gebruik worden gemaakt. Andere landen kennen het geen-bezwaarstelsel: men gaat er dan van uit dat iedereen in principe donor is, tenzij men nadrukkelijk aangeeft daar bezwaar tegen te hebben. Mag een christen meewerken aan orgaandonatie? Wat zegt de Bijbel hierover?

EEN DILEMMA

Er staat in de Bijbel geen direct gebod of verbod met betrekking tot orgaandonatie. Dat maakt de kwestie gelijk een stuk lastiger. Ook hebben heel weinig teksten betrekking op dit onderwerp. Orgaandonatie bestond in de tijd van de Bijbel nog niet, vandaar dit grijze gebied. Waarom zou je als christen vóór orgaandonatie zijn?



Enerzijds spreekt het je aan:

iets kostbaars beschikbaar stellen voor een medemens.

Anderzijds roept het vragen op:

Ons lichaam is en blijft 'een tempel'.
Mag je daar zomaar kostbare delen uit wegnemen, ook als het een goed doel dient?

Het stelt menig gelovige voor een dilemma.

Ook is daar de vraag naar de 'opstanding'.

Zijn dan niet alle (onder)delen van ons lichaam nodig?

ARGUMENTEN VÓÓR

In Galaten 4 vers 15 staat dat de Galaten, indien dat mogelijk was geweest, hun eigen ogen aan Paulus zouden hebben geven. Dit wijst er mogelijk op dat Paulus eventueel een oogziekte had en door oogdonatie genezen zou kunnen worden. Dus in de Bijbel wordt er al wel over gesproken, al kende men toen niet de mogelijkheid. Daar wordt niets tegenin gebracht. Voor sommige christenen is zo iets al genoeg om vóór orgaandonatie te zijn.

Een ander argument is naastenliefde. Iemands leven redden door het afstaan van je orgaan is toch fantastisch! Jezus gaf zijn leven voor ons. Als wij als christen de mogelijkheid hebben om iemand zijn leven (of een deel daarvan) terug te geven, is het dan niet onze opdracht dat ook daadwerkelijk te doen?

De Bijbel geeft ons het dubbelgebod van de liefde. Daar hoort ook ons lichaam bij (Romeinen 12,1, 6,13 en 19). Het afstaan van organen kun je in het licht van het liefdesgebod zien als een vorm van dienstbetoon.



ARGUMENTEN TEGEN

In Psalm 139 staat God ons lichaam heeft gegeven. Alles is in je lichaam geplaatst. Wonderbaarlijk zijn wij voortgebracht, staat er in die psalm. Omdat we gegeven zijn, vormen alle organen in ons lichaam een eenheid. Een argument kan zijn, dat je daar niets aan mag veranderen, omdat de uniekheid waarmee God je heeft gemaakt daarmee verloren gaat. Het schijnt nogal eens voor te komen dat ontvangers van een orgaan een karakterverandering ondergaan. Ook verbiedt God dat we ons lichaam verminken. Voor iedereen is dit weer verschillend hoe hij of zij dit interpreteert.

Een ander tegenargument wat christenen kunnen geven, heeft te maken met de ziel. De organen worden soms tijdens de hersendood al uit het lichaam gehaald, maar is de ziel dan al uit het lichaam? Sterven is namelijk niet een tijdstip, maar een proces. Je bent dan dus nog niet dood. Ook schreef Het Parool en Trouw een aantal jaar geleden dat hersendode patiënten nog pijn kunnen voelen. Een laatste argument kan zijn dat God beslist wanneer je leven eindigt. Mensen kunnen en mogen daar dus niets aan veranderen. Men doelt met dit argument op het gegeven dat je dus iemands leven kunt verlengen door je orgaan af te staan. Dit argument komt minder vaak voor.

JE LEVEN GEVEN VOOR IEMAND ANDERS

"er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden"

Johannes 15 vers 13

Woorden van Jezus tegen zijn vrienden. Deze uitspraak betekent misschien ook wel, dat we een deel van ons leven mogen inzetten voor anderen.

Naast het appèl tot naastenliefde, lijkt er geen enkel principieel bezwaar tegen het geven van een orgaan.

Het moet misschien geen verplichting worden, door de overheid afgedwongen, maar een bewuste eigen keuze blijven.



En wat 'de opstanding' betreft: God heeft onze restanten niet nodig om ons een nieuw lichaam te geven op de Nieuwe Aarde.

